

Församlingsblad



Nr 3 • 2018

Årgång 81

juni - augusti 2018

S:t Eskilskyrkans församling och ungdom

En del av Eumeniakyrkan och Eumenia



Konfirmationshögtid i S:t Eskilskyrkan
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose
Berättelsen

”Kom och se!”

S:t Eskilskyrkans verksamhet, som har sin grund i Jesus Kristus, bygger på berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet. Årets första nummer handlade om berättelser, förra numret om relationer och nu är det upplevelsernas tur.



”Följ med och se!” Så lät det när Filippus försökte svara på Natanaels undran om det verkligen kunde komma någonting gott från Nasaret. Filippus berättelse och hans relation till Natanael räckte inte för att kunna övertyga denne att Jesus var Messias. Natanael behövde en egen upplevelse.

En riktig upplevelse

En upplevelse uppfattas vanligtvis som något som man tar in och som påverkar ens sätt att vara, känna och tänka. Tomas, till exempel, som fick sticka fingret i spikhålen i Jesu händer och handen i hans sida, fick en riktig upplevelse. Han sade: ”*Min Herre och min Gud*” (Joh. 20:28). Det blev en av de allra starkaste beaktelserna om den uppståndne Jesus.

Petrus var som ett av få ögonvittnen med Jesus på berget när denne förvandlades och fick besök av Mose och Elia. Petrus talar om sin starka upplevelse i dessa termer: ”*Det var inte några skickligt hopdiktade*

sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader; när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: 'Detta är min älskade son, honom har jag utvalt'” (2 Pet. 1:16-17).

Saul, kyrkans förföljare, fick också, genom ett överraskande möte med Jesus på väg mot Damaskus, en upplevelse som förändrade hela hans liv. Med stor övertygelse skrev han: ”*Om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro*” (1 Kor. 15:14).

Egna upplevelser

Man kan lita på varandras berättelser. Men det som man själv har upplevt övertygar ännu starkare. Därför är det viktigt att utmana varandra till egna upplevelser av Jesus. Så banar vi varandras väg för Herren.

Nu är sommaren här. Vi kommer säkert att få olika upplevelser på våra resor och i möten med andra människor. Många har säkert fått tips om drömröser, andra om spännande aktiviteter osv. Men vi får också hitta tillfällen för ett nytt möte med Herren och utmana varandra till nya upplevelser med den uppståndne. Berättelsen kan skapa nya relationer, som i sin tur kan leda till spännande upplevelser.

Sommarens upplevelser

S:t Eskilskyrkan kommer att vara öppen under hela sommaren (se kalendern) och höstterminen startar den 2 september med välkommandet av vår nya ungdomsdiakon, AnnaMaria Rose. Kom och se!

En solig och välsignad sommar önskas oss alla!

Josef Nsumbu

Tiden, sommaren och evigheten

Evigheten har sin givna plats i den musikgudstjänst vi firar på allhelgonadagen varje år. Men så här års, när allting är som vackrast här i Norden är det väl knappast dags att tänka på evigheten?

Jo, psalmdiktarna och sångförfattarna har alltid kopplat ihop sommaren med det eviga. Tydligast hör vi det i Harry Martinssons strof om att ”skåda Gud i evig sommarskrud” i PSoS 202, men genomgående i våra sommarpsalmer finns ett stråk av längtan till något man tänker sig ännu vackrare än sommarens grönska.

”Ack, när så mycket skönt i varje åder/ av skapelsen och livet sig förräder,/hur skön då måste själva källan vara,/den evigt klara!” (J O Wallin, PSoS 305).

Även det vackraste vi har omkring oss pekar mot något ännu vackrare, större och framförallt; något som inte vissnar och dör.



”Då må förblekna sommarns glans/och vissna allt fåfängligt;/min vän är min och jag är hans,/vårt band är oförgängligt” (C D af Wirsén, PSoS 201).

Så blir sommarens skönhet en hälsning från en annan värld, en påminnelse att hur härligt det än kan vara här på jorden, så är vi ändå inte helt och hållet hemma här.

Evigheten är vårt sanna hem!

Stefan Silversten, församlingsmusiker

Välkommen att sjunga i kören Corazon!

Vi börjar tisdagen den 21 augusti kl. 19.00.

Konstlotteri

Även i år har vi chansen att vinna fina konstverk i Konstlotteriet. Sju till församlingen ”närstående” konstnärer och konsthantverkare har generöst skänkt sammanlagt tio högklassiga vinster i form av akvareller, keramik, och teckning.

Försäljningen av lotter börjar den 3 juni. Dragningen sker på tacksägelsedagen den 14 oktober.

Bengt Strandberg



*En av vinsterna: Sommarmorgon
av Carna Fredriksson*

Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose

Genom ett stort och generöst arv har S:t Eskilskyrkans församling fått möjlighet att under en period anställa en person med inriktning på barn- och ungdomsarbetet. Vid ett församlingsmöte den 22 april beslöt församlingen att anställa AnnaMaria Rose som ungdomsdiakon. AnnaMaria börjar sin tjänst vid höstterminens start.

Vem är AnnaMaria Rose?

- Jag är en kvinna i mina bästa år! Jag är 47 år och trivs bra med livet. Jag är mycket mamma, eftersom jag har sex barn i åldrarna 12 till 23 år, varav de yngsta är tvillingar. De två äldsta har dock hunnit flytta hemifrån vid det här laget och under förra året blev jag mormor.

Var har du växt upp?

- Jag bor i Kungsör. Där är jag uppväxt och där har jag bott hela livet. Vi bodde på landet strax söder om Kungsör, på en gård som gränsar till ett naturreservat. Min pappa var skogsarbetare och ”månskensbonde”. Mamma var sjuksköterska.

Berätta om din församlingsbakgrund!

- Jag är uppväxt i pingstkyrkan i Kungsör. I vuxen ålder lämnade jag den och blev medlem i metodistkyrkan i Köping. Den församlingen gick senare samman med missionsförsamlingen och blev Tunadalskyrkans församling, och är ju nu en del av Ekumeniakyrkan.

När jag senare fick min första tjänst som diakon var det i Centrumkyrkan i Kungsör, en gammal baptistförsamling.

Under en period var jag även volontär i Svenska kyrkan i Kungsör.

Jag har alltid sett mig som en ekumen och känner mig hemma i alla samfund. Under många år kallades jag till olika församlingar för att sjunga och spela piano.

Du är diakon. Varför ville du bli det?

- Det är egentligen en livsdröm jag har: att jobba socialt i kristen regi. Men när jag var ung visste jag inte att det var diakon jag skulle bli.

Jag har alltid varit socialt engagerad på olika sätt i de församlingar jag tillhört. När jag läste om Ekumeniakyrkans diakonutbildning sökte jag dit och under åren 2014–16 gick jag den på Bromma folkhögskola. Det var två fantastiska år!

Direkt därefter fick jag tjänst i min egen församling, Centrumkyrkan i Kungsör. Det är ett treårigt projekt med stöd av Ekumeniakyrkan, varav det nu har gått två år.

Vad gjorde du innan du påbörjade diakonutbildningen?

- Jag jobbade tidigare i hemtjänsten och trivdes bra med det, men så såg jag en annons om en social diakonal kurs på Mariannelunds folkhögskola, och den utbildningen gick jag under ett år i början av 90-talet.

Under det året träffade jag min då blivande man. Vi gifte oss två år senare. När vi sedan fick barn, det ena efter det andra, blev det annat som var viktigast i livet.

Då ville jag finnas till för barnen och vara hemma under småbarnsåren. När barnen var så stora att det var dags att börja jobba igen, arbetade jag som personlig assistent.



Varför sökte du arbetet som ungdomsledare/diakon i S:t Eskilskyrkans församling?

- Det finns inte så många diakontjänster inom pendlingsavstånd från Kungsör, så när tjänsten som ungdomsledare/diakon i S:t Eskilskyrkan kom ut så sökte jag den. Jag såg det som min möjlighet att komma vidare som diakon. Dessutom upplevde jag att tjänstebeskrivningen passade mig som handen i handsken.

Idag ser man med större bredd på diakonens uppdrag. Den traditionella bilden är att en diakon jobbar med utslagna och gör hembesök, men Ekuмениkyrkan arbetar med en större bredd på diakonens uppgif-

ter. Så det blev en Ungdomsdiakon!

Berätta om dina förväntningar på barnen, ungdomarna och församlingen?

- Jag har haft ett ledord under min nuvarande tjänst, ett ledord som jag vill behålla: *Tillsammans*. För mig är det det allra viktigaste.

Jag vill lära känna S:t Eskilskyrkans församling och dess kultur och vad församlingen vill med mitt uppdrag.

Jag längtar efter att få finnas för ungdomarna och att de får utvecklas i det sammanhang där de är. Att de får ta steg ”längre in i tron”. Att de får känna sig betydelsefulla.

Barnen ska känna att de trivs och att de har plats.

Jag ser fram emot att jobba i ett arbetslag med tre personer och är nyfiken på hur vi ska arbeta tillsammans.

Är det något som du vill tillägga?

- Jag skulle vilja skicka med ett bibelord:

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.

1 Tim. 4:12

Text och bild: Bengt Strandberg

Personalens semester

Josef Nsumbu: vecka 25 – 27, 34 – 35.

Stefan Silversten: vecka 29 – 32

Framsidan av församlingsbladet:

Confirmationshögtid i S:t Eskilskyrkan på pingstdagen. Foto: Bengt Strandberg

Kalender

Juni

- 3 **Sö 11.00 Gudstjänst (1:e s. e. Trefaldighet)** ”Vårt dop” Joh. 3:1–8. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Sång av KFUM-kören. Kyrkfika. Församlingsmöte. Veckogr. 3.
- 5 **Ti 9.30** Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning (Terminsavslutning).
- 7 **To 17.00** Bibel på lätt svenska (Terminsavslutning).
- 10 **Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (2:a s. e. Trefaldighet)** ”Kallelse till Guds rike” Luk. 14:15–24. Pred. Carin Dernulf, se notis här intill. Medv. Josef Nsumbu. Sång & musik: Maria F. Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 4.
- 12 **Ti 18.00** Sommarmusik. Stefan Silversten.
- 17 **Sö 11.00 Gudstjänst (3:e s. e. Trefaldighet)** ”Förlorad och återfunnen” Luk. 15:1–7. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 5.
- 24 **Sö 18.00 Gudstjänst (Den helige Johannes Döparens dag)** ”Den Högstes profet” Luk. 1:5–7. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 6.
- 26 **Ti 18.00** Sommarknyttis.

Juli

- 1 **Sö 18.00 Gudstjänst (Apostladagen)** ”Sänd mig” Luk. 5:1–11. Pred. Sverker Grohp. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 7.
- 3 **Ti 18.00** Sommarmusik. Stefan Silversten.
- 8 **Sö 18.00 Gudstjänst (6:e s. e. Trefaldighet)** ”Efterföljelse” Matt. 5:20–26. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Sång av John Rönnebratt. Kyrkfika. Veckogr. 1.
- 15 **Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard (Kristi förklarings dag)** ”Jesus förhärligad” Matt. 17:1–8. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Sång av Rolf Svanerö. Kyrkfika. Veckogr. 2.
- 17 **Ti 18.00** Sommarknyttis.
- 22 **Sö 18.00 Gudstjänst (8:e s. e. Trefaldighet)** ”Andlig klarsyn” Matt. 7:15–21. Pred. Birgitta Keller. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 3.
- 29 **Sö 18.00 Gudstjänst (9 e. Tref.)** ”Goda förvaltare” Matt. 25:14 – 30. Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 4.
- 31 **Ti 18.00** Sommarknyttis.

Augusti

- 5 Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard (10 e Tref.)** ”Nådens gåvor” Joh. 15:1 – 9. Pred. Maria Öhrvall. Medv. Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. Veckogr. 5.
- 12 Sö 18.00 Gudstjänst (11 e. Tref.)** ”Tro och liv” Luk. 18:9 – 14. Pred. Samuel Lindholm. Org. Maria Fahlén Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 6.
- 14 Ti 18.00 Sommarknyttis**
- 19 Sö 18.00 Gudstjänst (12 e. Tref.)** ”Friheten i Kristus” Mark. 7:31 – 37. Pred. Carina Thörn. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 7.
- 21 Ti 19.00 Corazon. Terminsstart.**
- 25 Lö 12 – 15 Nyforsdagen.**
- 26 Sö 18.00 Sommarmusik med Gry Kajankoski.** Beträktelse: Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 1.
- 28 Ti 9.30 Morgonbön och fika.** Terminsstart.
17.00 Svenskundervisning. Terminsstart
19.00 Corazon.
- 29 On. 18.00 Scout.** Terminsstart.

September

- 2 Sö 11.00 Samlingsöndagen. Gudstjänst med Nattvard och installation av Ungdomsdiakon (14 e. Tref.)** ”Enheten i Kristus” Joh. 17:9 – 11. Pred. AnnaMaria Rose. Medv. Helen Friberg. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2.



På gudstjänsten söndagen den 10 juni predikar Eumenias generalsekretäre Carin Dernulf.

Carin Dernulf har varit generalsekretäre i eumenia sedan 2015.

Carin kommer från Göteborg, är 41 år gammal, utbildad personalvetare och har studerat teologi på EFS-ägda Johan-nelunds teologiska högskola.

Åren 2002–15 arbetade hon först som ungdomsledare, sedan som ungdomspastor och (de sista åtta åren) som pastor och församlingsföreståndare i Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Under flera år har hon varit en uppskattad talare på Hönökonferensen.

Hon skriver krönikor på tidningen Dagens livsstilssidor utifrån kyrkoårets bibeltexter och vad det kan betyda för oss i dag.

Bengt Strandberg

Berättelsen

Många människor har flytt krig och förtryck i sina hemländer och på olika vägar kommit till Eskilstuna. En del av dem har hittat till S:t Eskilskyrkan. Här är en berättelse.

Jag föddes i Iran i en strängt muslimsk familj. Jag har en dotter. Hon är kvar i Iran. När jag var barn hade jag mycket frågor om Allah. Varför måste jag göra så och så? De sa: ”Tyst! Du måste göra så. Annars kommer du direkt till helvetet.” Jag var hela tiden mycket rädd för Allah. När jag sen växte upp hade jag så mycket frågor, men jag vågade inte fråga. Jag gick till moskén, jag bad på bestämda tider, jag bar hijab.

När jag var 13 år dog min pappa. Då tog min farbror över rollen som far. Jag fick inte studera. Jag grät väldigt mycket: ”Tillåt mig fortsätta att studera!”

Vid 18 års ålder bestämde han att jag måste gifta mig med en man som han valde. Min man gick med på att jag skulle studera, men min svärfar sa nej. Samma sak när det gällde att jobba. Min svärfar sa nej. Problemen blev ännu värre för mig och ingen kunde hjälpa mig.

Vi ska be för dig!

En dag kom min vän och hennes vän till mig. Hon såg att jag var svag och ledsen. Efter en månad berättade jag hur jag hade det. Hon sa: ”Vi ska be för dig!” Jag blev arg och sa: ”Jag ber och ber, men jag får ingen hjälp.” Men till slut lät jag dem be. Och det var så annorlunda.

Innan man ber måste man tvätta händer och ansikte och fötter. Man måste öppna Koranen och läsa på arabiska.

Men de gjorde inte så. De bara bad.



Och hela tiden sa de ”Fader”. Det var så konstigt för mig. Vem är Fader? Vi säger aldrig Fader. Och hon sa: ”Lyssna på mig. När Gud öppnar en dörr kan ingen stänga den. Och när Gud stänger en dörr kan ingen öppna den.” Jag förstod ingenting.

Efter tre veckor hade mitt stora problem blivit löst. På natten drömde jag om mina väninnor som bett för mig. Nästa dag besökte jag min kompis.

Jag berättade alltsammans och hon sa ”Vi visste att Fadern skulle hjälpa dig.”

Vem är Fadern, undrade jag.

”Jag har blivit kristen”

Min väninna sa: ”Du får inte säga det här till någon! Jag har blivit kristen.” Jag blev jättearg! Jag hade lärt mig att man absolut inte får byta religion. Och vår regim tillåter inte det. Det innebär döden. Men hemma började jag fundera.

Så jag gick igen till min kompis och pratade med henne. Hon gav mig en bok. Det var Nya testamentet. Hon sa: ”Läs den. Men ingen får se den. Har du frågor får du inte ringa till mig och fråga. Du måste komma hit.”

Jag skar ut sidorna i en tjock bok och gömde Nya testamentet där. Jag läste och läste. Vem är den här Jesus, tänkte jag. Han valde ut sina lärjungar bland enkla människor. Och när han skulle dö sa han "Gud, förlåt dem, de vet inte vad de gör." Jag jämförde med Muhammed. Han dödade en massa människor. Men Jesus dödade ingen. Han till och med gav liv! Vem är han? Jag vill veta mer. Så jag blev erbjuden att få komma till en hemlig liten församling som träffades varje vecka. Vi bad. Vi pratade och läste.

Tillfångatagna

En dag var min dotter sjuk så jag kunde inte gå till den lilla husförsamlingen. Min väninnas bror var sen och såg polisen komma. Mina vänner blev tillfångatagna och jag vet än idag inte vad som hände med dem. Polisen kom också till mitt hem och tog min man och satte honom i fängelse i några dagar. Jag kunde inte gå hem för då hade jag blivit dödad. Jag var förtvivlad. Jag hade bara en önskan: Att komma till ett säkert land. Jag hade inga pengar, men jag gav bort mina smycken och kunde på så vis komma till Sverige. Så kom jag hit den 11 januari 2016.

Väl i Sverige fick jag komma till en kyrka. Jag döptes. Så småningom kom jag hit till Eskilstuna och har träffat jättesmå syskon här i Eskilstskyrkan. Kontakterna med dem och aktiviteterna här i kyrkan betyder mycket. Jag hade mycket problem innan jag var kristen. Och när jag blev kristen fick jag andra problem. Men jag tror att min väg är rätt. Gud har många gånger visat mig sin kärlek. Jag vet att Gud älskar mig och jag försöker presentera Kristus för dem som inte vet vem han är.

Nedtecknat av Boël Olsson



Församlingsboken

Dop

Noah Marumbu döptes i församlingen den 19 maj.

Nya medlemmar

mottagna vid konfirmationshögtiden den 20 maj.

Losouk Andarea Ladu, Körvelvägen 14, 632 22 Eskilstuna

Samron Berhane, Nyforsgatan 28 B, 632 25 Eskilstuna

Hannes Lindholm, Vikingagatan 32, 633 44 Eskilstuna

Nora Lindholm, Vikingagatan 32, 633 44 Eskilstuna

Noah Marumbu, Bellmansplan 3 B, 632 27 Eskilstuna

Julie Rönnebratt, Erlangengatan 10, 632 30 Eskilstuna

Adressändringar

Britta Ohlsson har flyttat till Svante Lundkvists gata 2, 633 56 Eskilstuna

Fredrik Johansson flyttar till Heljestrandsgatan 6 B, 633 44 Eskilstuna

Konfirmanderna

Det är en solig försommarkväll veckan före konfirmationen. Jag träffar konfirmanderna Noah, Hannes, Julie, Samron och Nora för en pratstund under ett blommande äppelträd.

Losouk når jag några dagar senare på telefon.

Hannes: Det var till exempel att man skulle skicka in en bild om kärlek. Den vann jag och Nora och två till från Vintrosa.

Vad var bäst?

Julie: Värmen. Badet. Bryggorna var otroligt härliga.

Losouk: Att man fick komma närmre Gud, man fick träffa nya vänner. Och jag fick lära känna mina konfirmationskompi-



Nu är konfirmationstiden snart över. Ett år tillsammans, som började med en resa till Bodaborg och som sedan bestått av träffar i kyrkan med undervisning om tro, dop, att vara kristen osv, en resa till Örebro där de besökt tre olika kyrkor och så lägret på Uskavi i Bergslagen där de träffat konfirmander från Örebro, Frövi, Tumba, Katrineholt och Vintrosa.

Hur var lägret?

Nora: Det var väldigt roligt. Det var långa dagar med frukost klockan 8.00 och vi la oss halv tolv. Vi vaknade och åt frukost med morgonradio.

Vad var morgonradio?

Samron: Johan och Peter satt som i en inspelningsstudio och pratade om hur dagen hade varit och vad som skulle hända.

Nora: Man fick önska önskelåtar. Ibland var det fototävlingar.

Samron: Jag vann finfina priser!

sar mer.

Noah: Att jag fick umgås med nya personer. Att vi hade morgonradio. Att vi åkte långt bort.

Efter morgonsamlingen var det egentid. Vad innebar det?

Hannes: Det var egen tid med Gud. Vi fick en kvart på oss ungefär. Vi fick en uppgift varje morgon när vi hade samling med vår egen församling. Vi fick två bibelord och så skulle vi reflektera lite över det. Skriva en bön. Tänka efter själva.

Noah: Uppleva hur det var med Gud.

Nora: Jag gick vid vattnet och reflekterade.

Julie: Det var lite lugn och ro.

Hannes: Jag hittade en brygga.

Noah: Jag var i stugan.

Samron: Jag var också i stugan.

Losouk: Första dan var det lite segt, vad jag skulle göra och så, men under lägrets gång så kom jag in i det och det kändes

mer naturligt att prata med Gud.

Nora: Det var väldigt, väldigt lärorikt det här lägret. Jag ser min tro på ett annat sätt. Det var så häftigt att träffa så många människor som hade nåt gemensamt och höra deras tankar, åsikter och historier.

Losouk: Jag tyckte att det var väldigt roligt, mestadels för att jag fick träffa nya vänner och det var en härlig upplevelse att vara närmre Gud.

Vad tänker ni om tiden efter konfirmationen?

Hannes: Jag vill liksom fortsätta, utveckla det här med ungdomsarbetet. Nu känns det som man har blivit en större del av det här.

Nora: När vi hade varit i Örebro då började jag känna att kyrkan är ju en plats man vill vara på. Det kändes lite mer viktigt. Kyrkan är ju en plats att vara på med sina kompisar. Att gå hit och umgås bara. Vi har tänkt att man skulle kunna göra om musikrummet till ett mysigt rum. Det blir väl ett sommarlovsprojekt.

Hannes: Sen får vi ju en ny ungdomsdi-

kon. Henne kan vi ju utveckla saker med. I Örebro gick folk och hängde i kyrkan på håltimmarna. Den låg ju så nära. Det gör ju den här kyrkan också. Då kanske man vill komma hit lite oftare. Också på gudstjänst.

En sammanfattning:

Nora: Det har varit jättelärorikt. Innan har det varit väldigt luddigt, liksom. Vad man själv tänker. Jag har ju varit i kyrkan väldigt mycket. Jag har hängt med liksom men nu börjar jag känna att om man går med i församlingen är det ett ansvar man får och man känner att man själv är med i kyrkan.

Hannes: En speciell sorts tillhörighet. I min konfirmation har min tro växt. Till typ x10. Innan var det att man gick till kyrkan, men nu har man fattat ordentligt vad det innebär att vara kristen, att tro på Gud, vad det är.

Nora: Det har hjälpt att höra andras åsikter också.

Boël Olsson

Foto: Adhanom Mosazghi



Nyfordagen

Lördagen den 25 augusti, klockan 12:00 – 15:00. Dagen börjar med marsch från Tunavallen klockan 12:00.

Höstterminens start

Scout har sin första samling för hösten onsdagen den 22 augusti klockan 18:00 i S:t Eskilskyrkan.

Vi startar upp ungdomskvällarna med Taco-kväll fredagen den 24 augusti 18:30. Vi kommer under hösten att köra ungdomskvällar på fredagar när det är jämn vecka.

Efterlysning

Om du har Scoutskjortor som du inte använder eller har vuxit ur, så får du gärna lämna dessa till scoutledarna för återanvändning.

Sommaren i S:t Eskilskyrkan

S:t Eskilskyrkan har öppet hela sommaren med **gudstjänster varje söndag kl. 18.00** från och med midsommarhelgen (24/6) till och med sista helgen i augusti (27/8) och sommarmusik eller sommarknyttis på flera tisdagar (se Kalender sidorna 6-7).

Som vanligt uppmanar vi också till att gå på de ekumeniska mötena i sta'n (se predikaturerna).



När det gäller **sommarknyttis** handlar det om ett möte med ett enkelt program, till exempel grillning eller annan förtäring inomhus (beroende på väder), lekar, samtal, bönestund mm. Du kan ta med det som du vill dela med andra eller bara komma ändå!

Sommarmusik är inbokad på några tisdagar och söndagar (se Kalendern). Alla våra sommarsamlingar blir kl. 18.00. Hör av dig till pastorn (070-313 06 01) om du har en tanke på programinnehåll eller om du skulle vilja medverka någon gång.

Lördag den 25 augusti är vi med och firar **Nyforsdagen**. Corazon sjunger och SEU medverkar.

Välkommen!

S:t Eskilskyrkans församling

En del av Ekumeniakyrkan

S:t Eskilskyrkan
Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna
Tel: 016-13 03 09
Mobil: 070-313 06 01



Pastor och församlingsföreståndare:

Josef Nsumbu, tel 070-313 06 01
(träffas säkrast tisdag och onsdag)

josef@eskilskyrkan.se

Församlingsmusiker:

Stefan Silversten, tel: 073-251 14 12,
stefan@eskilskyrkan.se

Ansvarig för besöksgrupp: **Carina Thörn**, tel: 016-800 53, 070-24 11 824
carina.torn@home.se

Ordförande: **Catharina Dahlén**, tel
072-323 00 36

catharina.dahlen@gmail.com

Plusgiro: 33 62 29 - 0

Bankgiro: 387 - 1951

Swishnummer: 123 091 54 13

Hemsida: eskilskyrkan.se



S:t Eskilskyrkans ungdom

Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna

Ordförande: **Mikael Sporrang**, Kvarn-
gårdesgatan 3 A, 633 55 ESKILSTUNA
Tel. 0738-33 36 70

Kassör: **Hans Murman**, Konungsö,
640 40 Stora Sundby, tel: 016-612 70
Plusgiro: 13 57 08 - 6

ANSVARIG UTGIVARE

Bengt Strandberg

REDAKTÖRSGRUPP

Adhanom Mosazghi, **Josef Nsumbu**,
Bertil Olsson, **Boël Olsson**,
Bengt Strandberg